

## JUF:s bygdegård i Ö. Sallerup firar 75-årsjubileum



1930-talet var föreningsbildandets tid. Minnena från första världskriget började avklinga och framförallt ungdomarna såg behov av ideella föreningar. Människor av samma kategori eller med gemensamma intressen tydde sig till varandra och bildade föreningar. I kollektivet fick medlemmarna en känsla av samhörighet och trygghet. Gemensamt för alla dessa föreningar var, att man led brist på samlingslokaler med tillräckligt stora utrymmen. Men detta var en tid med ringa tillgång på kontanter, vilket i sin tur hade det goda med sig, att normalt konkurrerande föreningar tvingades samsas om det ekonomiska. Att på detta sätt nödgas stödja varandra kunde i många fall leda till större förståelse och mindre konfrontation.

JUF föreningen i Ö. Sallerups kommun tog i början av 1930-talet initiativ till byggandet av en bygdegård. Idag är det vardagliga namnet Pärups bygdegård eftersom den är placerad i denna by som vid uppförandet tillhörde Ö. Sallerups kommun. Föreningslivet har under senare år genomgått stora förändringar vilket har medfört att JUF inte längre är med i arbetet med bygdegården som numera sedan 1982 är ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund samt Skånes Bygdegårdsdistrikt. Den första styrelsen och likaledes byggnadsstyrelse utgjordes av Ernst Rosenberg Ö. Sallerup, Karl Bengtsson Bjälkhult, Ernst Andersson Bessinge, Gunnar Persson Råby och Albert Andersson Oderup. Genom andelsteckning och banklån finansierades bygget.

Byggmästare Gustaf Nilsson i Bessinge uppförde byggnaden för 15 000:-

I början av december månad 1937 invigdes den nyuppförda bygdegården. I gamla protokoll och ännu bättre i årsredogörelserna finns dokumenterat att danstillställningar dominerade fram till mitten av 1950-talet. Enligt synbarligen vederhäftiga uppgifter ”är det många kontakter som tagits i detta hus som sedan blivit

äktenskap”. Frånsett dessa behjärtansvärda sammankomster har Bygdegården under hela tiden uthyrts till ett otal olika föreningar och enskilda för sammanträden, samkväm och festliga tillfällen. Det har förekommit folkdans, gymnastik- och kulturuppvisningar, auktioner av olika slag, utställningar och demonstrationer samt bingospel. Bygdegården har överhuvudtaget fått en verklig allsidig användning alltifrån kommunalfullmäktigesammanträden till förrättande av borgerliga begravningsakter. Bygdegårdens ökade popularitet ledde ganska snart till krav på modernisering och därmed ombyggnad. Redan under 1950-talet aktualiserades frågan om centralvärme. 1952 upphörde Ö. Sallerups landskommun och ingick som en del av Långaröds storkommun. Den nya storkommunen var positiv till inrättande av toaletter i källaren, ett arbete som krävde stora utgrävningar från källarplanet. 1969 blev Långaröds storkommun sammanlagren med Hörby köping, denna konstellation varade till 1971 då nuvarande Hörby kommun bildades. Boverket och Hörby kommun har under de efterföljande åren varit mycket positiva till stöd för handikappanpassning och genomgripande renoveringar. All verksamhet i vår Bygdegård går ut från ideellt arbete. Ideell, en verksamhet som bedrivs på ett organiserat sätt utan vinstintresse för ett gott allmännyttigt syfte.

Den 8 september klockan 18, inbjuder Bygdegårdsföreningen till 75-årig jubileumsfest med mat och underhållning. Deltagaranmälan lämnas till någon i styrelsen.

Den nuvarande styrelsens sammansättning är:  
 Agne Svensson, Nils-Martin Andersson, Margareta Jönsson, Karin Andersson, Lotta Rafstedt, Per Möller, Per Persson, Elisabet Andersson och Stig Andersson.